



† Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Χαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό -  
μ ο υ, εἰς τὸ Διεθνὲς Συνέδριον με θέμα, *«Διακόνισσες, Χειροτονία τῶν  
γυναικῶν καὶ Ὁρθόδοξη Θεολογία»* ἐν Θεσσαλονίκῃ 22 - 24  
Ἰανουαρίου 2015

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι  
Καθηγητές,

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς, χαιρετίζω τὴ διοργάνωση τοῦ παρόντος  
Διεθνoῦς Συνεδρίου, με τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον θέμα: *«Διακόνισσες,  
χειροτονία γυναικῶν καὶ Ὁρθόδοξη Θεολογία»*, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸ  
πρῶτον τμῆμα ἐνὸς διετοῦς ἐρευνητικοῦ προγράμματος, ὑπὸ τὸν γενικὸν  
τίτλον: *«Ταπεινὴ θεολογικὴ συμβολὴ στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας  
καθ' ὁδὸν πρὸς τὴν πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016»*.

Ἐκφράζω τὰ θερμὰ μου συγχαρητήρια, πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ.  
Κέντρου Οἰκουμενικῶν Ἱεραποστολικῶν καὶ Περιβαλλοντικῶν  
Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», Ἐλλογιμώ-  
τατον Καθηγητὴν κ. Πέτρον Βασιλειάδην, καθὼς καὶ εἰς τὶς δύο  
Θεολογικὰς Σχολὰς τοῦ Α.Π.Θ. καὶ τῆς Βοστώνης, διὰ τὴν συνεργασίαν  
τῆς διοργανώσεως καὶ εὐχομαι ὀλοκαρδίως διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν  
σκοπῶν αὐτοῦ. Ἐπίσης, συγχαίρω διὰ τὴν ἀρίστην πρωτοβουλίαν, ὅπως  
ἀφιερωθῆ τὸ παρὸν Διεθνὲς Συνέδριον εἰς τὸν λαμπρὸν Διδάσκαλον καὶ  
Καθηγητὴν μας κ. Εὐάγγελον Θεοδώρου, εἰς τὸν ὁποῖον εὐχομαι  
ὀλοψύχως ὁ Θεὸς νὰ τοῦ δίδῃ ὑγιείαν καὶ δύναμιν, ὥστε νὰ μᾶς  
μεταδίδῃ τὴ γνώση, τὴ σοφία καὶ τὴν ἐμπειρία του.

Εἰς τὴν ἐποχὴν μας ὅπου τὰ διάφορα φεμινιστικά κινήματα ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπαναπροσεγγίσουν καὶ νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὴ θέσιν τῆς γυναῖκας μέσα στὴν κοινωνία, δημιούργησαν τὸ «δυτικὸ φαινόμενο», τὴν ἀξίωσιν δηλαδή, νὰ ἐντάσσωνται οἱ γυναῖκες στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ νὰ ἀνέρχωνται τοὺς βαθμοὺς τῆς Ἱερωσύνης, ἀκόμη καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τρίτον βαθμὸν τῆς Ἀρχιερωσύνης. Ἔτσι δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα σὲ ὅλο τὸν χριστιανικὸ κόσμον, ἀλλὰ καὶ ἀδιέξοδα σὲ κάποιες χριστιανικὲς ὁμολογίες καὶ διαιρέσεις μεταξὺ αὐτῶν. Τοῦτο τὸ ἐρώτημα, εἶναι ξένο πρὸς τὴν Ὁρθοδοξὴν Ἐκκλησίαν, ἀφοῦ, οὐδέποτε ἐνέσχυε τέτοιου εἴδους ζήτημα στὴν προβληματολογία Της, καὶ τοῦτο ὄχι ἔνεκα «στενότητος σκέψεως», «συντηρητισμοῦ», «ὑποκρισίας» ἢ «τυφλότητος ἔναντι τοῦ κόσμου», ἀλλ' ἐπειδὴ οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία μας κατηγοριοποίησε τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἄρσεν καὶ θῆλυ, οὔτε καὶ ἔθεσε τὴ γυναῖκα σὲ κατώτερη κλίμακα καὶ βάση ἀπὸ τὸν ἄνδρα, ἤλθε ἔξωθεν ὡς προβληματισμός. Ὅπως δὲ σημειώνει ὁ μέγας Θεολόγος Ἀλέξανδρος Σμέμαν: *«Στὴν οὐσιώδη ἀλήθεια, ἡ ὁποία μόνη συνιστᾷ τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεώς μας καὶ διαμορφώνει ὁλόκληρη τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, στὴν πραγματικότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι τέλεια κοινωνία, τέλεια γνώση, τέλεια ἀγάπη καὶ τελικά ἡ «θέωσις» τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ὑπάρχει πραγματικά «ἄρσεν καὶ θῆλυ». Ἀκόμη περισσότερο, σ' αὐτὴ τὴν πραγματικότητα, τῆς ὁποίας γινόμαστε συμμέτοχοι ἐδῶ καὶ τώρα, ὅλοι ἐμεῖς – ἄνδρες καὶ γυναῖκες, δίχως καμία διάκριση- εἴμαστε «βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς», διότι εἶναι ἡ οὐσιώδης ἱερωσύνη τῆς ἀνθρώπινης φύσεως καὶ ἀποστολῆς, τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς ἀποκατέστησε σ' ἐμᾶς».*

Μάλιστα φαίνεται, ὅτι ὑπάρχει διάκρισις τόσο ὡς πρὸς τὰ κριτήρια, ὅσον καὶ ὡς πρὸς τὰς προϋποθέσεις. Ἡ χριστιανικὴ διάστασις τῆς Ἀνατολικῆς Παραδόσεως «βιάζεται» ἐκ τῶν ἀνθρωπολογικῶν ἀρχῶν καὶ προϋποθέσεων τῶν συγχρόνων ἀντιλήψεων τῆς Δύσεως, ἐνῶ δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγη καὶ τὸ σημαντικὸν μέχρι σήμερον δισεπίλυτον πρόβλημα τῆς χαρισματικῆς παρουσίας καὶ προσφορᾶς τοῦ διακόνου στὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, πρὸς τὸ ὁποῖον καὶ

ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ ὁποίου ὀφείλομε νὰ θεωρήσωμεν καὶ τὸ πρόβλημα τῆς «χειροθεσίας ἢ χειροτονίας τῶν διακονισσῶν».

Ἔτσι, ἡ προσέγγιση, ἡ μελέτη καὶ τελικῶς ἡ λύση τοῦ προσφάτως ἀναφυνέντος αὐτοῦ προβλήματος, πρέπει νὰ γίνη μόνο με θεολογικὰ ἐπιχειρήματα καὶ ὄχι με κριτήρια ἀνθρωπολογικὰ ἢ κοινωνικὰ. Ἐπιβάλλεται νὰ δοῦμε τὴ θέση καὶ τὴ γνώμη τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴ λειτουργικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ μας παράδοση, ἀφοῦ, στὸ ἔσχατο βάθος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεώς της, τῆς χαρᾶς καὶ τῆς κοινωνίας της, ἡ Ἐκκλησία ταυτίζει τὸν ἑαυτό της με μία Γυναῖκα, τὴν ὁποία ἐξυμνεῖ ὡς «τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ».

Μετ' εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν

† Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.